

SINT-LIEVENS-HOUTEM

Waar de natuur je avontuur is!

Drie redenen om te komen wandelen in het landelijke Sint-Lievens-Houtem:

Cotthembos

Het Cotthembos in Sint-Lievens-Houtem biedt een oase van rust met weelderige bossen en diverse fauna. Ideaal voor ontspannen wandelingen en avontuurlijke verkenningen langs kronkelende paden. Dit is niet het enige bos, het Eilandbos bevindt zich in hartje Sint-Lievens-Houtem en dit is volledig aangelegd met een vlonderpad.

Voor ieder wat wils

In elk deel van Sint-Lievens-Houtem zijn er bewegwijzerde wandelingen te vinden. Deze zijn geschikt voor rolstoelen en buggy's, je vindt er zowel lange als korte wandelingen. Of je nu houdt van glooiende paden of liever op vlak terrein wandelt, de prachtige bossen en adembenemende uitzichten maken elke tocht een unieke ervaring. Zelfs het vlonderpad in het Eilandbos is voor iedereen toegankelijk.

Onze prachtige trage wegen

De gemeente Sint-Lievens-Houtem staat bekend als het Mekka van de trage wegen, en dat is niet zonder reden. Met maar liefst 110 kilometer aan rustige paden biedt deze omgeving een waar paradijs voor wandelliefhebbers. Kronkelende wegen slingeren langs prachtige bossen en bieden adembenemende uitzichten die de schoonheid van de natuur in al haar glorie laten zien.

Alle wandelingen gaan hand in hand met de prachtige geschiedenis van de gemeente.

Check al de wandelingen via de qr code!

SINT-LIEVENS
HOUTEM



www.Sint-Lievens-Houtem.be

